

NYHETSREV

Juli 2023

www.algutsbodahembygdsforening.se
email: info@algutsbodahembygdsforening.se

Sommarutställningar – Välkomna!

Våra sommarutställningar fortsätter till och med den 13 augusti. Sommarcaféet är öppet sönd – fred kl 14 - 18 (lörd stängt).

I Nybygget: Fotoutställning av Karin Lorvik samt en utställning om vänortssamarbete Algutsboda – Chisago City i Minnesota.

I Mobergstugan: Utställning om Vilhelm Mobergs, hans cykel, brev m m.

I Hantverksmuséet: Utställning av bruksföremål från Wibergsgården i Bökevara, skrädderi, hygienavdelning, 50-talskök, skomakare, plåtslagare, snickeri m m.

I Lantbruksmuséet: Redskap inom jord- och skogsbruk, fiske.

Sommarcafé



Våra duktiga tjejer Jonna och Freja sköter sommarcaféet perfekt. De bakar våfflor, vispar gräddor och serverar kaffe för fullt. På söndagarna är det alltid mycket folk och ibland är det fullt även på vardagarna, t ex när Åfors/Eriksmåla-gänget har sin årliga träff. Det är roligt att ni vill träffas just hos oss i Algutsboda Hembygdspark. Välkomna tillbaka nästa år! Här sitter de och väntar på sina våfflor.



Ibland kommer barnfamiljer cyklandes och sätter sig och fikar i parken. Fotbollsplanen är populär, liksom naturlekplatsen. Kom upptäck vår ”djurpark” med älg, rådjur och vildsvin (ej riktiga djur).

Mobergsafton i Moshultamåla den 4 juli

Vi brukar ha tur med vädret på våra Mobergsaftnar – men denna kväll var vädergudarna inte med oss. Det regnade och blåste och det var kallt i luften. Men – vi hade tur även i år, vi fick vara inne i Mobergskolan. Detta underlättade för både musiken, läsarna och för publiken även om det blev lite trångt.



Musiken började spela. Tanja och Alma Ojaniemi sjöng vackra sommarvisor.

Därefter läste Mobergläsarna ur *Invandrarna* samt ur *Soldat med brutet gevär*. Vilhelm Moberg bodde sina första nio år i ett soldattorp i Moshultamåla, endast någon kilometer från den plats där vi befann oss. Vi satt också i hans gamla skola som blev flyttad från Påvelsmåla till Moshultamåla på 1960-talet. I romanen *Soldat med brutet gevär* berättas om Valter Sträng, som sägs vara Mobergs alter ego.



Tack till Egon och föreningen för Moshultamåla gamla skola för att vi fick vara inne i Mobergskolan!

Maja-Stina Johansson Wang tackar Egon med en väffelbiljett och en present.



Mobergläsarna: Kurt Lindblom, Ing-Brith Fransson, Jan Karlsson och Marianne Henningson. Foto: Maja-Stina Johansson Wang.

Isterband grillades trots vädret och folk var modiga och gick ut i regnet och köpte både isterband och kaffe och ostkaka.



Fisketävling i Stampadammen den 5 juli

På onsdagen den 5 juli var det fisketävling i Stampadammen i Broakulla. Vädret var även denna kväll regnigt, men det kom några ändå och fiskade. Tävlingen vanns av 4-åriga Elsie (se nedan), Alfred kom tvåa och trea blev Jacky.



Fisketävlingen sker i samarbete med Broakulla Samhällsförening. Foton: Gunilla Karlsson

Musik i Sommarkväll den 6 juli



På torsdagskvällen anordnades Musik i Sommarkväll i Algutsboda Kyrka.

Familjen Pettersson var inbjuden. Linnéa Pettersson var för några år sedan kantor i vår kyrka. Hon och hennes familj har i många år underhållit oss med härlig sång och musik. De är mycket populära, och det märktes, för kyrkan var så gott som fullsatt.

Foto: Maja-Stina Johansson Wang



Efter konserten inbjöds besökarna till hembygdsgården för att fika.

Styrelsen hade under eftermiddagen jobbat med att bre mackor. Så här fina blev de!



Det blev snabbt fullt med folk inomhus – så en del fick sitta ute – men de var glada ändå!

Allsång i Åfors Folkets Hus den 7 juli

I hembygdsveckan ingår också en allsångskväll i Åfors Folkets Hus. I år, liksom förra året, leddes allsången av Tommy Elmgren. Åfors Folkets Hus anordnar detta evenemang i samarbete med hembygdsgården.

Det kom ett 50-tal personer denna kväll och efteråt bjöds på förtäring för dem som hade anmält sig. Tommy Elmgren är som alltid på topphumör och han sprider glädje omkring sig.



Mobergsafton i Algutsboda den 11 juli

Dagen började med vackert väder och det fortsatte även på eftermiddagen och kvällen. Idag hade vi tur! Vi satte ut ca 150 stolar men vi hoppades att det skulle komma omkring 200 personer. Det gjorde det – vi fick sätta fram fler och fler stolar. Det kändes mycket bra.

Christer Lundgren började spela och sjunga och publiken sjöng med i de kända låtarna. Han spelade bl a Eldarevalsen av Evert Taube och fick rungande applåder.

Därefter var det dags för Mobergsläsarna. Denna kväll blev det stycken ur Nybyggarna (när pastor Törner kommer på besök), ur Baggemosa ägo gränser samt ur Utvandrarerna (när Elin tror att hon ska kunna tala engelska så fort hon kommer fram till Amerika) och de avslutade med ett stycke ur Invandrarna.

Som vanligt grillades det isterband och ostkaka och det blev en mycket lyckad kväll.



Foton: Ulf Johansson och Marianne Henningson

Hembygdsveckan avslutades med en Berättarkväll i Bökevara den 12 juli

Vi beslutade att vi denna kväll skulle vara inomhus på vädret. Lokalen fylldes snabbt. Föreläsaren Åsa Halin drog mycket folk.



Kvällen började med musik av Lennart "Junior" Göransson (gitarr), Maja-Stina Johansson Wang och Louise Lilja (sång). De sjöng vackra sommarvisor. Deras musik var mycket uppskattad.



Därefter kom Åsa Halin och berättade sagor och sägner från trakten där vi befann oss. Hon fängslade publiken med sina berättelser. Många kände igen de platser och händelser hon talade om.

I pausen kunde besökarna köpa kaffe och kakor. Många besökte också huset där syskonen Wiberg bodde. Det står kvar precis som det var när de bodde där. Idag är det ett museum. Syskonen Wiberg testamenterade denna gård till Algutsboda Hembygdsförening år 2001.



Som avslutning på kvällen sjöng vår ordförande Maja-Stina Johansson Wang en sång på kinesiska. Fantastiskt!

Dansbandssöndag den 30 juli

Förra året när vi anordnade en musikdag med Kurt och Hardy blev det total succé och ”våffelkaos”. Det kom så mycket folk så många fick vänta på sina våfflor alldeles för länge. Därför bestämde vi oss för att i år servera ostkaka med sylt och grädde istället, samt även kringlor, kakor och glass. Det visade sig att Kurt och Hardy är mycket populära för även i år fylldes alla stolar i parken med besökare. Det var vackert väder och folk satt och njöt av musiken. Det blev till och med lite dans i parken.



De spelade allt från Elvis-låtar till Lasse Dahlqvist. Många kände igen låtarna och säkert hade de flera gånger dansat till bl a ”Leende guld bruna ögon”, ”From a Jack to a King” och till ”Guitar Boogie”.



Här sitter folk i parken och njuter och barn lekte i naturlekplatsen.

OBS! Sommaren är inte slut!

Vi fortsätter med vårt sommarcafé till och med **söndagen den 13 augusti**. Då avslutar vi med en konsert med GLADA BOKEN från Nybro. De är numera kända från ett TV-program med artistbröderna Gustaf och Viktor Norén. En inspelning gjordes under ett uppträdande i Qvarnaslät, Nybro. Hjärtligt välkomna till Algutsboda Hembygdspark kl 14.00 den 13 augusti. Vi kommer att ha ett "tabberas" i parken denna dag, vilket betyder att det kommer att finnas grillade hamburgare, isterband och korv samt kringlor och kaffe. Hantverkare ställer ut i parken. Se våra utställningar i alla husen.



Bilden är från Glada Bokens hemsida, se gladabokensorkester.se

Vad händer hösten 2023?

Vi planerar föreläsningar under hösten 2023. Vi återkommer i nästa nyhetsbrev med mer detaljerad information.

Det som är klart är Bötterumsmässan lördagen den **2 september** i Bötterums vackra hembygdspark. Den ligger utmed väg 34 mellan Ålem och Högsby. Där visas hur man kan jobba med gamla hus, trädgårdar och hantverk på ett hållbart och miljömedvetet sätt. Det är fritt inträde och man kan köpa lunch, fika, kroppkakor och ostkaka. Bötterumsmässan är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Kalmar Läns Hembygdsförbund. Välkomna!

Gå gärna in på Kalmar Läns Hembygdsförbunds hemsida och se vad de har att erbjuda www.hembygd.se/kalmar

Marianne Henningsson (text och foton - där inget annat anges), på uppdrag av evenemangskommittén
2023-08-01