

NYHETSREV

Maj 2023



www.algutsbodahembygdsforening.se,
email: info@algutsbodahembygdsforening.se

Föreläsning i Persmo gamla skola

Söndagen den 7 maj hade vi bjudit in författaren Royny Holmström till att berätta om sin farfar Arvid Holmström. Arvid startade Algutsboda Hembygdsförening 1926, så om några år firar föreningen 100 år. Royny berättade om hur Arvid började intressera sig för att samla föremål. Det blev fler och fler saker. Var skulle han lägga alla insamlade föremål?



Det blev så att föreningen så småningom fick köpa Persmo skola efter det att den hade lagts ner 1929. Nu flyttades samlingarna från Arvids ladugård till Persmo skola. Här startade nu föreningens verksamhet på allvar. Persmo gamla skola är idag ett skolmuseum. Ibland kommer skolbarn från Johansfors skola hit för att få uppleva en gammaldags skoldag.

Arvid och sonen Carl (Roynys far) var goda vänner med Vilhelm Moberg. Carl och Vilhelm brevväxlade och de skrev skådespelet "Vanlia människor och stoderat folk" tillsammans. Royny har skrivit flera böcker, vilka finns att köpa hos Algutsboda Hembygdsförening. De 25 besökarna var mycket nöjda. Vi tackar Royny för ett mycket intressant föredrag. Mer om Arvid och Carl Holmström kan läsas i Algutsboda Sockenbok XXI, som kommer ut i november. Royny har skrivit om detta.



Vi har fått en ny skylt



Vi är så stolta över vår nya skylt. Nu kan vi mäta oss med vår amerikanska vänort Chisago City. Skylten finns precis vid infarten till Algutsboda Hembygdsgård, så den går inte att missa.



Mobergstenen

Det fanns lite jobb kvar att göra ute vid Mobergstenen. Allt måste ju vara klart till sommaren. Onsdagsgruppen, med Conny och Ulf i spetsen, tog itu med detta. Stolparna var för höga, de måste sågas av – och nog ska det vara, menar Conny.



Foton: Ulf Johansson



Fika måste vi alltid hinna med

Onsdagsträffarna avslutas alltid med fika. Det är en del av syftet med dessa träffar. Vi har alltid roligt när vi jobbar tillsammans och vi kan hjälpa varandra.

Välkommen du också! Hör av dig till oss på hembygdsföreningen om du vill vara med i någon av våra kommittéer.

Tidsresa tillbaka till 1800-talet

Den 17 maj fick vi besök av 5-åringar från förskolor i Algutsboda socken. Kalmar Läns Museum anordnar tillsammans med Kalmar läns hembygdsförbund en tidsresa i varje kommun i länet. Detta görs under 2023 och nu var det Algutsbodas tur. Barnen var mycket entusiastiska, de fick leta ägg i parken – en höna hade rymt och lagt ägg lite överallt. De var med och piskade mattor, räfsade, malde kaffe m m, som man gjorde förr i tiden.

Pedagogerna från länsmuseet var fantastiskt duktiga, de fick verkligen igång barnen. Vår förening fick ett mycket fint tackbrev från barnen på förskolan Solgläntan. De tyckte att de hade haft roligt.



Här är en bild på alla vuxna som var med. Alla är fint utklädda – som komna från 1800-talet!
Foto: Maja-Stina Johansson Wang

Nedan syns hur barnen springer och troligen letar ägg eller kanske de bara springer omkring och leker i det vackra vädret.
Foto: Jan Pumplun



Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma

Stämman hölls i år i Halmstad med invigning på vackra Halmstad slott. Från Kalmar läns hembygdsförbund deltog: Lisbeth Svensson, Ann-Charlotte Magnusson, Marianne Henningsson och Peter Danielsson. Se Kalmar läns hembygdsförbunds hemsida: www.hembygd.se/kalmar

Invigningstalen hölls av Bo Westman, Halland läns hembygdsförbund och av landshövding Brittis Bentzler.

Sveriges Hembygdsförbunds roll är att samla, stödja och företräda Sveriges hembygdsförbunds drygt 2000 medlemsföreningar, organiserade i 26 regionala förbund. Alla föreningar som stödjer riksförbundets ändamål kan bli medlemmar. Se vidare information på www.hembygd.se/shf



Skolbarn i parken

Den 25 maj tog vi emot klasserna 4 – 6 från Johansfors skola. Dagen började med att de besökte Algutsboda kyrka. Därefter var barnen med och hissade flaggan på Algutsboda Hembygdsgård. Lärarna delade upp eleverna i fyra grupper. Alla fick på detta sätt lära sig hur man separerade mjölk till grädde, de fick höra om mord och hemsgheter som har hänt i trakten. Några visade dem runt i husen i parken och de fick se delar av utställningen om utvandring/invandring som vi ska ha i sommar. Ett gäng fick vara med om en kähphästtävling – det tyckte alla var roligt. De bakade också ”krabbelurer”.



Gunilla ledde kähphästtävlingen och *Bosse* förklarade att man förr lade spädbarnen i en lucka vid spisen i Stekaremålastugan, så att de skulle hålla sig varma. Barnen blev mycket förvånade att de gjorde så förr.



Några spelade fotboll och någon gick balansgång



Sommarcaféet är öppet 2 juli – 13 augusti, kl 14-18 (lörd. stängt)

Välkomna!

6/6 **Hembygdsdag** i Algutsboda Hembygdspark kl 13.00 (se annons sista sidan)
Familjeföreställning teatern Krax Krax, Clownen Mike, Ponnyridning, Käpphästbana

11/6 **Torvens Dag.** Torstamåla torvmuseum kl. 13.00

11/6 **Gudstjänst** i Algutsboda hembygdspark kl. 14.00 (*arrangeras i samarbete med Algutsboda församling. Medtag egen stol o fikakorg*)

4/7 **Mobergsafton** vid Moshultamåla gamla skola kl. 18.00 *Mobergsläsning. Musik Tanja och Alma Ojaniemi*



5/7 **Sommarkväll vid Stampadammen** i Broakulla. OBS! endast metartävling kl. 18.00 (*Broakulla Samhällsförening*)

6/7 **Musik i sommarkväll**, kl. 18.00 i Algutsboda kyrka
Konsert med familjen Pettersson, Växjö. Därefter kvällskaffe i hembygdsgården (arrangemang i samarbete med Algutsboda församling)



7/7 **Allsång i Åfors** Folkets Hus kl. 18.00
Allsångsledare ej klart. Därefter liten buffé.
OBS! anmälan till buffén: nicke.grozdanovski@gmail.com

11/7 **Mobergsafton** i Hembygdsparken Algutsboda kl. 18.00 *Mobergsläsning. Musik Christer Lundgren*



12/7 **Berättarkväll i Bökevara** Wibergsgården kl. 18.00
Föreläsare Åsa Halin, Vissefjärda, Hon berättar om gamla sägner, troll och väsen

23/7 **Gudstjänst i Persmo skolmuseum** kl. 14.00 (*arrangeras i samarbete med Algutsboda församling*
Medtag egen stol o fikakorg)

13/8 **Glada bokens orkester** uppträder i caféet i Algutsboda hembygdspark kl. 14.00





Algutsboda
Hembygdsförening



Studieförbundet
Vuxenskolan

Familjedag i Algutsboda Hembygdspark 6 juni kl. 13.00 – 16.00



- Krax Krax Teater för alla åldrar kl. 13.00
- Clownen Mike kl. 14.00
- Utdelning av glashjärtan till årets nyfödda
- Ponnyridning
- Hinderbana med kähästar och andra lekar
- Servering: Hamburgare, korv, café
- Gratis inträde

Hjärtligt välkomna!